

De Herberg

Dit mens-zijn is een herberg
elke dag komen er nieuwe gasten
Vrolijkheid, somberheid, een slechte bui,
er daagt even een bewustzijn,
als een onverwachte bezoeker.
Verwelkom ze en bied allen een gastvrij onthaal!
Ook al zijn het een hoop zorgen die jouw huis overhoop halen,
Behandel toch elke gast met respect,
misschien ruimt hij bij je op,
en maakt plaats voor iets anders, iets fijns.
De sombere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid,
treed ze lachend bij de deur tegemoet
en nood hen binnen.
Wees dankbaar voor wie er maar komt,
want ieder van hen is gestuurd
als een gids uit het onbekende.

(Een oud Soufi verhaal van meester Roemi